

# Hip logeren

## Slaap eens in een mobiele container

Antwerpenaars vinden nieuwe vorm van op hotel gaan uit

**A** room with a view en verder geen gedoe. Vier Antwerpenaars komen met een speciaal hotelconcept: containers op fantastische locaties voor 199 euro per nacht. Nu eens op het dak van een kantoorgebouw, dan weer op de skipiste.

- Een boxspring met kraakwit beddengoed vult zowat de helft van de zeecontainer. Grappige lampjes geven kleur. Douche, toilet, wasbak - wat heeft een mens meer nodig? Hier wordt u wakker met zicht op zee, op de bergen, op de stad - alles is mogelijk.

De Antwerpse vrienden Ellen Wezenbeek (44), Didier Opdebeeck (46), Marco Los (42) en Geoffrey Stampaert (33) gaan helemaal op in hun nieuwe job. Ze staan ter promotie van 'Sleeping Around' tot 23

september in de schaduw van Villa Vanthilt op het Antwerpse Eilandje.

"Dit is een typisch idee dat op café ontstaan is", zegt Didier. "En volgens ons is het helemaal nieuw. Want containerscholen, containerwoningen en containerbureaus bestaan natuurlijk al, maar bij ons is het pop-upaspect heel belangrijk. Zes containers - vier hotelcontainers, een loungecontainer en een saunacontainer - reizen letterlijk de wereld rond. Vandaar onze naam."

- **Hoe geraak je zomaar aan een aantal zeecontainers?**

Marco: Je zou ervan versteld staan hoeveel lege containers er staan weg te roesten in de haven. Vanuit China komen bijvoorbeeld heel veel containers aan, maar wat gaat er terug naar China? Drie telefoontjes en we hadden onze containers. Dat is relatief goedkoop, ja. Je kunt er bijlange geen hotel voor bouwen.

- **Julie hotelkamers duiken binnenkort op het Griekse eiland Mykonos op, in een Frans skigebied en opnieuw in Antwerpen, op het dak van een kantoorgebouw. Is dat evident?**

Ellen: Ja, want over het water krijg je alles de hele wereld rond. Er kruipt



Marco en Ellen bij de slaapcontainer in de schaduw van het MAS. FOTO'S SARAH VAN DEN ELSKEN

bij wijze van spreken meer tijd in het vervoer over het land dan over het water. We dromen er bijvoorbeeld van om op een dak in New York te staan. Maar ook dat is mogelijk.

- **Als het maar een belevenis is?**

Didier: Inderdaad. In onze container verblijf je niet voor de kunst of

om bekeken te worden. We zijn bijvoorbeeld door de stad Antwerpen gevraagd om op de Grote Markt te staan, maar dat gaan we niet doen. Bedoeling is dat wie in de container verblijft de totaalbeleving heeft, en niet wie ernaar kijkt. We richten het raam van de containers dan ook naar de zee of naar een berg. In de stad

prefereren we hoge locaties of plekjes aan het water. Aan de container komt ook een terras, in kijkt is er nooit. Genieten en beleven vanuit je bed, dat is de bedoeling. Wij denken dat dat zowel rugzaktoeristen als oudere reizigers kan aanspreken.

**SYLVIA MARIËN**

📞 [www.sleepingaround.eu](http://www.sleepingaround.eu)